



Karin Vredenburg

In 2004 ben ik begonnen met beeldhouwen. In het begin maakte ik vooral beelden van speksteen en serpentijn, tegenwoordig werk ik heel graag met albast.

Het allerleukste vind ik het nadenken over een nieuw project, het idee vervolgens uitwerken en materiaal bij elkaar zoeken.

Het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en technieken blijft spannend.

Ik focus me niet op één onderwerp. Mijn beelden zijn heel divers, alhoewel ik een voorliefde voor insecten heb. Insecten zijn fascinerend en prikkelen mijn verbeelding.

Een paar jaar geleden heb ik leren solderen en lassen. Die techniek gebruik ik regelmatig vooral bij het maken van de insecten. Vaak voeg ik ook andere materialen toe, zoals staal, messing, hout of bladgoud.

Het creëren van een beeld/sculptuur geeft mij energie en vooral plezier. Ik vind het leuk te verrassen. Beelden waar mensen hopelijk met een glimlach naar kijken.

E-mail: vredenburg.karin@gmail.com.