



Marjolein Schouten is graficus, tekenaar, schilder en beeldhouwer. Ook is ze een enthousiast fotograaf.

Haar onderwerpen zijn hoofdzakelijk mens, dier en natuur. Want wat is er fijner dan een landschap vast te leggen midden op de Veluwe of ergens in het bos het licht dat tussen de bomen speelt te schilderen.

Ook het portretteren van mensen is iets wat ze al ruim 50 jaar met plezier doet. Haar modellen vindt ze binnen de familie, via de Kunstkring 1x in de 14 dagen. Bij 1 van de vrijwilligers van de pluktuin of van het landgoed Bredius die wel willen poseren.

En dan natuurlijk de dieren. Haar eigen dieren, familiedieren, de herten op de Hoge Veluwe en alles wat haar pad kruist.

Ze combineert meerdere technieken tot een eigen geheel. Haar schilderijen zijn vlot en kleurrijk met een losse toets en blijven daardoor speels en herkenbaar.

