



Jena Venema (1958)

Mijn hele leven heb ik getekend en geschilderd om impressies vast te leggen. In 1991 besloot ik het tekenen en schilderen als een serieuze hobby te ontwikkelen. De Kunstkring Woerden inspireerde mij voor het thema "body language". Met snelle schetsen op papier zet ik mensen met ecoline en inkt karaktervol neer. In mijn schilderijen worden menselijke figuren afgebeeld in een geabstraheerde natuurlijke omgeving. Ik wil vaak een mystieke sfeer of emotie oproepen. In mijn recentere werk is de fascinatie voor organische vormen en kleuren in de natuur duidelijker geworden. Met acryl, olieverf of ecoline schilder ik planten, bomen, landschappen en zee-kusten op doek of papier.

Contact: jena.venema@gmail.com

